



Protestantse Gemeente
Gramsbergen

Activiteiten 2021-2022

De app **Boomhofkerk** is de Protestantse Gemeente Gramsbergen op je telefoon. De app is van leden, voor leden. Veel gebruikers plaatsen een fotootje van zichzelf. Zo zie je meteen welke gezichten er allemaal bij de gemeente horen. Download de app op je telefoon! We leggen *zondag 19 september* in de Vlaswiek uit hoe de app werkt. Aanvang 11.15 uur, na de dienst. Indien gewenst helpen we met het installeren van de app op je telefoon.



Film Van oktober tot en met maart elke maand een film. Van lichtvoetig tot serieus, maar altijd met genoeg aanleiding om na te praten. Het programma: donderdagavond 14 oktober *Forrest Gump*, 18 november *Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring*, 16 december *Duelles*, 13 januari *Dead Man Walking*, 17 februari *The Return*, 17 maart *Boyhood*. Aanvang 19.30 uur. Plaats De Vlaswiek. Deelname kost twee euro voor koffie en het legaal vertonen van de films. Geef je per keer op bij ds. Hetty Boersma, domineehetty@gmail.com of 0524 300522.

60-plus gespreksgroep Ds. Arthur en ds. Hetty leiden om de beurt de 60-plus gespreksgroep. Soms behandelen we een bijbeltekst in verschillende vertalingen. Een andere keer een actueel thema, theologisch onderwerp of onderwerp naar keuze. In totaal zes keer op dinsdagmorgen, van 9.45 tot 11.30 uur. Voor meer info, opgave of suggesties: Leen den Braber: LdenBraber24@gmail.com. Eerste bijeenkomst: dinsdag 19 oktober.

Rouwkost Hoe ziet je leven eruit als je partner of andere dierbare is gestorven? Het huis is leeg. Er zijn tal van praktische zaken te regelen. Er zijn emoties, vragen. Bij Rouwkost praten we hierover. Data: Donderdag 21 oktober, 25 november, 20 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april in De Vlaswiek. Aanvang 19.30 uur. Aanmelding: ds. Hetty Boersma, domineehetty@gmail.com of 0524-300522.

Gezelligheid enzo Geloof en gezelligheid gaan goed samen. Lijkt het je leuk om eens per maand af te spreken met een groep jongvolwassenen in de leeftijd van 20 à 30 jaar? Stuur een berichtje. Esmee Hutten (06 30515817).

Bidden met de benen Zondag 10 oktober, 14.00 uur, Radewijkerweg 43, Radewijk. Koffie, wandelen, stilte, gesprek. Thema: Loslaten en opnieuw beginnen. Info: domineehetty@gmail.com, 0524-300522.



Gespreksgroep kind en geloof Geloven is in deze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Je bent een buitenbeentje als je nog naar de kerk gaat. Het is daarom niet eenvoudig je kind christelijk op te voeden. Je belooft heel wat als je doopt en de eerste verantwoordelijkheid voor de christelijk opvoeding ligt bij de ouders. Een hele taak, maar we willen elkaar daarin tot steun zijn. We gaan in gesprek over hoe we concreet ons geloof overdragen aan de volgende generatie. Vanwege de volle agenda's van jonge ouders denk ik aan ongeveer vijf avonden in het seizoen. Aanmelding bij ds. Arthur Broekman, a.b.broekman@gmail.com of 0614045344.



Belijdeniscatechisatie Een aantal mensen heeft aangegeven belijdenis te willen doen. We willen met deze groep de diepte in. We behandelen het boek *Dogmatiek voor Iedereen* van ds. Almatine Leene. Centraal staan de kernpunten van het christelijk geloof. Op dit geloof is onze westerse cultuur gebouwd. Natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng. Je bent ook welkom als je niet nog zeker weet of je belijdenis wilt doen. Het is de bedoeling om eens in de twee weken samen te komen. Data staan in het Kerkvenster en de Boomhofkerk app. Graag aanmelden bij ds. Arthur Broekman, a.b.broekman@gmail.com of 06 14045344.

Catechisatie (algemeen) Zoals gebruikelijk vindt dit plaats in het barretje van Jonnie Stoeten. We ontmoeten elkaar rondom geloof en kerk. We willen elkaar leren kennen en bespreken welke vragen ons bezig houden. Dit gebeurt in een informele sfeer, één keer in de maand. De precieze data komen in het Kerkvenster en de Boomhofkerk app. Opgave bij ds. Arthur Broekman. a.b.broekman@gmail.com of 0614045344.

Klup / Rock Solid Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan is dit echt iets voor jou en je vrienden! Samen lekker creatief zijn, te gekke spellen doen en van alles te horen krijgen over Jezus. Gezelligheid ten top! We beginnen in oktober, 1 keer in de 14 dagen op maandag en/of dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in de

Vlaswiek. Als we weten hoeveel kinderen er komen kunnen we kijken of het 1 of 2 groepen gaan worden en op welke dag of dagen dit dan gaat plaats vinden. Geef je dus snel op en mail naar Judith Bouwhuis, mailadres: judith.bouwhuis@hotmail.com. Ook kun je je opgeven tijdens de "Kick Off" van het Klup/Rock Solid seizoen op vrijdag 1 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij de Meiboom voor een gezellig spel en BBQ.



AGENDA

- | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| • Zondag 19 september 11.15 uur | De Vlaswiek | Uitleg Boomhofkerk app |
| • Vrijdag 1 oktober 16.00 – 19.00 uur | Meiboom | Kick Off van Klup en Rock Solid |
| • Zondag 10 oktober 14.00 uur, | Radewijkerweg 43 | Bidden met de benen |
| • Donderdag 14 oktober 19.30 uur | De Vlaswiek | Eerste filmavond Forrest Gump |
| • Dinsdag 19 oktober 9.45 – 11.30 uur | Boomhofkerk | Eerste bijeenkomst 60-plus groep |
| • Donderdag 21 oktober 19.30– 21.30 | De Vlaswiek | Eerste bijeenkomst Rouwkost |