

Op adem komen

Dagelijkse opening van de kerk in zomermaanden

Loopt u wel eens een kerk binnen als u op vakantie bent?

Als gemeente van Christus zijn we geroepen onze Heer te volgen in relatie tot God, elkaar en wereld. Veel van onze activiteiten zijn op de eerste twee relaties gericht. Maar hoe kunnen we er zijn voor 'de wereld', dat wil zeggen voor de mensen die niet tot onze gemeente behoren? Kunnen we hen een plek bieden waar ze mogen zijn wie ze zijn, kunnen rondkijken, stil zijn of bidden. Een plek waar ze een luisterend oor vinden, een plek om op adem te komen?

Als Protestantse Gemeente hebben wij zo'n plek tot onze beschikking. In het historische hart van Gramsbergen staat immers de Boomhofkerk.

Wat is de bedoeling?

De kerk openstellen als plek om op adem te komen. Naast een onbevangen ontvangst willen we het volgende aanbieden: informatie over het gebouw, ruimte om een kaarsje aan te steken, gelegenheid om iets in een gebedenboek te schrijven, een kop koffie, een A5je met bijbeltekst of gebed.

Voor wie?

Toeristen, Pieterpad-lopers en andere voorbijgangers

Wanneer?

In de zomermaanden juli en augustus.
Van woensdag tot en met zaterdag.
Van 11.00 tot 15.00 uur.

Door wie?

Vrijwilligers van de gemeente en van buiten de gemeente.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, en zou u best een paar keer enkele uren namens de kerk aanwezig willen zijn als gastvrouw of gastheer?

Dan kunt u zich aanmelden bij:

Jennie Bakker

tel.: 06 5260 6071

e-mail: jenniebakker@planet.nl

Geeft u zich alstublieft op vóór 30 april 2019.

SAMENWERKING MET HISTORISCH INFORMATIECENTRUM

We willen als PGG niet solistisch opereren maar samenwerken met andere partijen in Gramsbergen. Het historisch informatiecentrum wil graag op ons initiatief insteken. Op gezette tijden kunnen mensen vanuit het museum komen om rondgeleid te worden en geïnformeerd over wetenswaardigheden rond de kerk.

