

## Actie Kerkbalans

Dit jaar is het thema “Geef voor je kerk, ofwel “Geef voor onze kerk”.

Eeuwenlang hebben mensen samen hun kerk gesteund met geld en persoonlijke inzet en al lijkt het in deze tijd steeds vaker “ieder voor zich”, toch is de kerk ook in deze tijd nog een verbindende factor. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan mogen wij als kerk steeds de handen uitsteken naar mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben. Om als kerk actief te kunnen blijven, is en blijft geld nodig.

Als kerk, als gemeente, willen we voorkomen dat er bezuinigd moet worden op pastoraat of kerkelijke werkers die vaak de gangmakers en/of ruggensteun zijn voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Ook de gebouwen waarin wij onze diensten houden en van waaruit de vele activiteiten georganiseerd worden, hebben onze zorg nodig, en onze zorg is de zorg van de hele gemeente

Kerkbalans vraagt om uw steun in de vorm van een vaste vrijwillige bijdrage. Een bijdrage om onze kerk de mogelijkheid te geven actief te blijven binnen en buiten onze gemeente. Wij rekenen op u, zodat we samen kerk kunnen zijn en blijven.

Kerkrentmeesters

